



קבוצת המומחים לשלום ולביטחון
Peace and Security Association

"המועצה לשלום ולביטחון, ברכות והצגת יעוד" מאת שאול גבעולי

המועצה סיימה מערכת בחירות לועד המנהל. זו הזדמנות טובה לחשבון נפש. במפגש שהתקיים בנוכחות חברי הועד היוצא והנכנס, נשא דברים יו"ר המועצה תא"ל (מיל') גדי זהר, על יעודה ודרכי פעולתה של המועצה. גדי הזכיר בין השאר את שמה של המועצה, "עמותת המומחים לביטחון", בעת שנרשמה כעמותה לפני כשלושים שנה. היה זה בתקופה בה היו בעיות ביטחוניות חיצוניות ופנימיות. אנשים מההנהגה טענו שהגורמים הביטחוניים מתנגדים לכל ויתור על עומק אסטרטגי. היה צורך להוכיח שמומחים לביטחון בעלי מוניטין, סבורים שיש להגיע להסדר. הוקמה המועצה לשלום וביטחון. שם זה נבחר כדי להביע הסתייגות מהשם "שלום עכשיו". לנשיא המועצה התמנה האלוף אהרון יריב, הידוע בכינויו "מר מודיעין", ובין חברי המועצה היו רמטכ"לים ואלופים רבים במיל'. היום המצב שונה. הסכנה לקיומה של המדינה היהודית נובעת מבפנים. יו"ר המועצה גדי זהר, עמד על כך בדבריו באותו מפגש. החתירה לארץ ישראל השלמה עומדת בניגוד לרעיון הציוני. העולם יכפה עלינו להעניק זכויות אזרח לכל תושבי המדינה כפי שאכפו זאת על דרום אפריקה. המפלגה הערבית תהיה אולי הגדולה בכנסת. חוק השבות יבוטל במקביל לביטול זכות השיבה של הפלסטינים. גם אם איכות החיים במדינה תהיה טובה והוגנת, זאת לא תהיה מדינה יהודית אלא מדינה של כל אזרחיה.

מדינת ישראל הוקמה כדי לפתור את בעיית היהודים בעולם. חייבת להיות מדינה של העם היהודי. זוהי מהותה של התנועה הציונית. היום מגיעים עולים חדשים שמרגישים רע בארצות מגוריהם. האנטישמיות גוברת בעולם, אך יש ליהודים כתובת. ללא מדינה יהודית יצטרכו היהודים לנדוד מגלות אחת לאחרת כפי שעשו מאות בשנים. ארץ ישראל השלמה מהווה ויתור על המדינה היהודית וזו בגידה ביהדות העולם. לאחר ליל הבדולח בשנת 1938, כשהעולם מתח ביקורת על האנטישמיות בגרמניה, הרשה היטלר לאלף יהודים לצאת באנייה "סנט לואיס" לקובה. קובה ומדינות נאורות ודמוקרטיות כמו ארה"ב, בריטניה והולנד לא הרשו ליהודים להיכנס לארצם. לבסוף חזרה האנייה לגרמניה אל מחנות ההשמדה. מצב דומה עלול לחזור על עצמו. החתירה לארץ ישראל השלמה היא בגידה ביהדות העולם ובאלפי חברים שנפלו במלחמות על הקמתה והגנתה של המדינה היהודית.

יתרונה של המועצה לשלום ולביטחון היום, הוא בעובדה שהיא מורכבת מאנשים מוכרים שהקדישו את חייהם לחיזוק ביטחונה של המדינה היהודית. קשה להאשים אותנו בבגידה כמו שמאשימים את ארגוני זכויות האדם. אני רוצה לברך את ההנהלה החדשה ואת גדי זהר על המשך עבודתו כיו"ר המועצה. נמשיך במאבק להסדר מדיני שיבטיח לא רק את ביטחוננו אלא גם את זהותה של המדינה, כמדינת העם היהודי. עולים מכל מדינות העולם מודים לאבות המייסדים של הציונות, וללוחמים, על הקמתה ושלמותה של המדינה שמאפשרת להם לחזור אל ביתם האמיתי במדינת העם היהודי.

ניצב (גימ.) תא"ל (מיל.) שאול גבעולי, שירת בפלמ"ח בחטיבת הנגב. בתפקידיו בצבא שימש כמג"ד חטיבה 11 בגדוד שפרץ לעזה, מג"ד צנחנים ושיריון וסמח"ט במלחמת ששת הימים בחטיבה שכבשה את ג'נין. כמו כן כיהן כמושל אל-עריש ומושל שכם וקצין חינוך ראשי והשתחרר מהצבא בדרגת תא"ל בשנת 76. לאחר שחרורו מצה"ל שימש כמפקד המשמר האזרחי וקצין חינוך ראשי במשטרה בדרגת ניצב. משנת 1994 ועד 2009 כיהן כמנכ"ל קבוצת המומחים לשלום ולביטחון.



דרך השלום 7 תל אביב, 6789207

7 Derech HaShalom st. Tel-Aviv, Israel

טל: +972.3.5471254

פקס: +972.3.5498007

info@peace-security.org.il

www.peace-security.org.il